

# 't Proatje



## HOI

Zoals misschien wel gemerkt, een tijdje niks van ons gehoord. Maar wees niet getreurd, wij zijn back! Vanaf nu zullen wij in het landelijke Scouting-Magazine 4 pagina's vullen met leuke belevenissen en gebeurtenissen binnen onze scoutingvereniging. Dit zal 3 keer per jaar gebeuren. Het Scouting-Magazine komt uit in mei, september en november.

Wat gaat er dan gebeuren met ons clubblad? Het clubblad 't proatje zal vanaf heden dus komen te vallen onder het landelijke Scouting-Magazine. Dit betekent dat er geen apart clubblad meer zal worden gedrukt. Er wordt momenteel gekeken hoe de toekomst van ons clubblad eruit komt te zien.

Daarnaast hebben we natuurlijk onze digitale nieuwsbrief en we hebben onze facebooksite, waar we regelmatig leuke berichten op plaatsen!

Wil jij graag een berichtje plaatsen in dit magazine, stuur je kopij dan op naar [redactie.proatje@gmail.com](mailto:redactie.proatje@gmail.com)

Wij wensen jullie voor nu alvast veel leesplezier en tot snel!

Groeten,

De Redactie





## Scouts Zomerkamp

Door de verhoogde spanningen door Rusland en de Verenigde Staten zijn de Scouts op de vrijdagavond al uit bed gelicht en vervolgens naar Eggmountain vervoerd, om de dienstplicht te vervullen. Na aankomst op het kampterrein werd er gezamenlijk geslapen in de grote tent.

De zaterdag begon met een gezamenlijk ontbijt, waarna per patrouille kon worden gestart met het opbouwen van het kampement. De middag stond in het teken van verschillende spelletjes, waarbij fysiek, samenwerken en kennis onder andere van belang waren.

De volgende dag was een sporttoernooi, waarbij per patrouille werd gestreden. In de avond werd er nog geschoten met de luchtbuks en moest de patrouille zich presenteren.

Op de maandag werd een bezoek aan de stad gebracht en konden inkopen gedaan worden voor het avondeten van die dag – wat ze natuurlijk zelf moeten klaarmaken - en kreeg iedereen 'zakgeld' om wat te halen.

Op de dinsdag en woensdag was de hike. De bedoeling van zo'n hike is bepaakt en met kaart en kompas langs posten te lopen en

dit sneller te doen dan de andere patrouilles. Na de eerste dag voltooid te hebben, werd er met alle patrouilles geslapen bij de boer. De tweede dag was het eindpunt bij het zwembad en gingen we natuurlijk zwemmen. Die avond zorgde de leiding voor een overheerlijke maaltijd en kon daarna worden gechild.

Op de donderdag werd er naar het klimbos koersgezet en kon de gehele dag worden geklommen. Je kon jezelf zelfs van zo'n 15 meter naar beneden laten vallen, maar gelukkig was je wel gezekeerd met een touw die je val na een paar meter opving.





## Vervolg Scouts Zomerkamp

De een-na-laatste dag van het zomerkamp was al aangebroken en deze dag werden de kampementen van de patrouilles afgebroken en konden alle scouts weer slapen in de grote tent. Voor het echter zo ver was, was er die middag eerst nog een bonte middag en een overheerlijke BBQ. Daarna werd de film *La vita è bella* (aanrader) gekeken en konden de bedden

worden opgezocht, maar niet voor lang. Er stond namelijk nog een spooktocht op het programma. Na de nodige schrikmomenten, was het dan toch echt om te gaan slapen.

De zaterdag stond louter in het teken van opruimen en terugfietsen naar Hengelo. We dachten in Beckum nog even een patatje te eten met z'n allen,

maar helaas had de cafetaria niet genoeg patat. Dan maar even naar de Mac en vervolgens echt terug naar het Bartelinkslaantje om het kamp af te sluiten. Naast al het plezier was er natuurlijk ook het kampinsigne te verdienen en die ging meer dan terecht naar The Peace Keepers de patrouille van Anne.





## Kerst met Cunmar 2017

Op tweede kerstdag organiseren we alweer voor de vijfde keer het enige echte kerstfestival in de regio Twente. De Kerst met Cunmar commissie is alweer volop bezig om, van de eerste lustrum editie, een nog gezelligere en completere uitje voor de hele familie van te maken. Velen vinden al jaarlijks op 2-de kerstdag hun weg naar het Bartelinkslaantje 44 te Hengelo. Het festival vindt plaats van 12.00 tot 17.00 uur in ons sfeervol aangeklede scouting terrein. Voor de kinderen is er vermaak in de vorm van een levende kerststal, spelletjes, ganzenhoeden, jeugdcircus, stormbaan, verhalen verteller, huifkarriten, brood bakken, etc. De ouders kunnen genieten van een natje en een droogje, midwinterhoornblazer, gezellige koffiehoek met verse "kniepertjes" of een oliebol, kerstmarkt, live-muziek. Omdat we deze lustrum editie niet stilletjes voorbij willen laten gaan beschikken we dit jaar ook over de Kerst met Cunmar partytent. Noteer in uw agenda op 2-de kerstdag vast een bezoek aan, het kerstfestival voor de hele familie! Zie voor meer informatie of onze website [www.kerstmetcunmar.nl](http://www.kerstmetcunmar.nl).

De Kerst met Cunmar commissie.

## Groen licht voor de kampvuurkuil

Op woensdag 13 september heeft de groepsraad van onze vereniging en stichting zich gebogen over het voorstel voor de realisatie van de nieuwe kampvuurkuil. Unaniem is het startschot gegeven: de nieuwe kampvuurkuil gaat er komen!

De planning gaat er vanuit dat we in november starten met de werkzaamheden. Momenteel ligt de vergunningaanvraag bij de gemeente. De voortgang van de nieuwe kampvuurkuil is te volgen op [www.kampvuurkuil.nl](http://www.kampvuurkuil.nl)!

