

't Proatje



HOI

We zijn erweer! Hierbij alweer de 2de editie van 't Proatje dit jaar. Zoals bekend staan wij nu in het landelijke Scouting-Magazine, waarin wij 4 pagina's vullen met leuke belevenissen en gebeurtenissen binnen onze scoutingvereniging. Dit zal 3 tot 4 keer per jaar gebeuren. De Scouting-Magazine is ook online te vinden. In dit Proatje valt er weer genoeg te lezen over de zomerkampen etc. Wij wensen jullie dan ook veel leesplezier en een fantastisch scoutingjaar toe! Groetjes de Redactie.

BESTUUR

Nog even nagenieten van het zonovergoten kampweekend: Het was een fantastisch 85-jarig verjaardagsfeest! Tijdens ons kampweekend is onze kampvuurkuil officieel geopend door de locoburgemeester Mariska ten Heuw van de Gemeente Hengelo en iedereen heeft een kijkje kunnen nemen op ons terrein tijdens onze open dag! Ook is de uitslag van de loterij bekend gemaakt. Een aantal prijzen is nog niet opgehaald, de uitslag vind je op onze website: www.cunmar.nl





Welpen Meisjes



Dit jaar zijn de welpen meisjes op zomerkamp naar Nijverdal geweest. Een prachtige locatie midden in de natuur, een plek waar de welpen zich alleen al een week hadden kunnen vermaken. Maar natuurlijk was er dit jaar weer een thema, en niet zomaar eentje. We zijn op een heus Indianenkamp geweest!

De welpen hebben opperhoofd Staande Beer geholpen met het terug vinden van zijn totempaal. Deze was namelijk gestolen door een andere stam tijdens een ruzie. Het hele zomerkamp moesten de welpen goed om zich heen kijken, overal konden stukjes totempaal liggen! Deze waren de andere stam kwijt geraakt toen ze op de vlucht sloegen.

Tijdens deze geweldige, spannende en hele warme week was er ook tijd voor ontstanning. Zo hebben we nog gezwommen en waterspelletjes gedaan. Maar we hebben ook opdrachten en spelletjes gedaan die ons misschien wel dichterbij een stukje totempaal brachten.

Het was een hele geslaagde week met z'n allen. En natuurlijk hebben de welpen alle stukjes totempaal gevonden en deze weer compleet gemaakt! Dit tot grote blijdschap van opperhoofd Staande Beer en zijn stam!

Hopelijk staat ons aankomend scoutingjaar weer z'n spannend avontuur te wachten.

Groetjes,
De welpen meisjes





SCOUTS MEISJES & JONGENS

Dit jaar zijn de Scouts Meisjes en -Jongens op zomerkamp geweest naar Hengelo Gelderland. Op de zaterdag werd verzameld bij de Onze Lieve Vrouwekerk, waar met de fiets koers werd gezet naar de kamplocatie. De tocht was z'n 50 km en toen we er waren, kon natuurlijk even worden gechild. Daarna werd per patrouille het kampement opgebouwd. Op de zondag was er een groot spel en 's avonds mochten de patrouilles zich presenteren. Normaal gesproken gaan we elk jaar op de maandag naar een leuke stad, maar door de hitte werd besloten om de verkoeling van het zwembad op te zoeken. Die avond was de uitleg voor de hike, en de dinsdag stond volledig in het teken van de hike. Er werd prima gelopen en zodoende konden de patrouilles op tijd naar de boeren toe, waar ze die avonden zouden overnachten. Er was een patrouille wat op een trampoline heeft geslapen en een andere kon zelfs even gebruikmaken van een keet. De woensdag werd weer teruggelopen naar het kampterrein en vanaf daar werd weer het zwembad opgezocht. De verrassingsactiviteit op de donderdag ging naar een grote plas, waar kon worden gekanood. Op de vrijdag werden eerst de kampementen afgebroken

en werden zeilen op de grond gelegd, zodat iedereen daarop zou kunnen slapen. Een zeil aan de bovenkant was niet nodig, zo dachten wij als leiding. De rest van de middag kon vrij worden ingevuld met onder andere waterspelletjes. De laatste avond stond natuurlijk weer een groot BBQ-feestmaal op het programma en daarna nog een groot spel. Om de avond af te sluiten werd eerst gekeken naar de maanverduistering vanaf een groot heideveld en daarna werden de kampstukjes per patrouille opgevoerd. Op de zaterdagochtend schrok Tim van de leiding wakker dat het volgens zijn telefoon over 10 minuten keihard zou gaan regenen. Dat was iets waar we gezien het heerlijke weer de gehele week geen rekening mee hadden gehouden. Snel de kinderen wekken en zorgen dat alles onder zeilen zou liggen. Door het het weer werd besloten om de terugweg met auto's terug te gaan, ouders hiervoor nog bedankt! Terug aan het bartelinkslaantje werd de uitslag van het zomerkamp bekend gemaakt en het geslaagde kamp afgesloten.

Niels Bijen.





WELPEN MAANDAG JONGENS

De welpen maandag jongens stonden dit jaar net als de schaatsers voor extreme temperaturen. Wij gingen namelijk op zomerkamp naar Friesland. In een lange colonne vertrokken we op zondag naar Dokkum, waar we rond de middag aankwamen. In de middag stond er gelijk een mooie verkenningstocht door Dokkum op het programma, met als eindpunt een hoge bult aan het water voor de nodige verkoeling. 's vonds was er nog tijd voor een spannende film. De maandag stond in het teken van steden die werden bezocht, met als hoogtepunt de fonteinen op het marktplein van Leeuwarden. Het warme weer had ook ons bereikt in het hoge Noorden. Na een mooie dag stond op de dinsdag toch wel de grootste verrassing op het programma. We gingen namelijk wadlopen. Nee niet wat lopen, Wadlopen! Het was een glibberige tocht waar schoenen soms spontaan los raakte van onze voeten, maar de ervaring was fantastisch! Na een 3 uur durende mooie wandeltocht, konden we lekker bijkomen en heeft de leiding wederom goed gekookt. Gezien de weersomstandigheden hebben we woensdag lekker de verkoeling van het zwembad opgezocht, om tevens nog steeds bij te komen van de wandeltocht van de dag ervoor. De donderdag stond wederom in het teken van nattigheid, ditmaal door de verschillende waterspeltjes die zijn gedaan op het kampterrein en de vrije tijd die de welpen kregen. De dag werd afgesloten met een grandioze BBQ-feestmaal. De dagen vlogen voorbij en vrijdag was dan ook weer onze laatste dag. Nadat alles was opgeruimd zijn we terug gereden naar de het mooie Oosten. Onderweg is er nog ergens gestopt voor een hapje en een drankje.

Tijdens het zomerkamp moesten de welpen elke dag een kaart intekenen om de elf steden aan te doen. Hiermee hadden ze aan het einde van zomerkamp het Elfstedenkruisje verdiend. Al met al een geslaagd zomerkamp!

Groetjes,

De welpen maandag jongens

