

't Proatje



HOI

Welkom in 2019! Wij van de commissie hopen dit jaar weer een fantastisch scoutingjaar wordt. Wij zullen in ieder geval ons uiterste best doen om alle verslagen, belevenissen en activiteiten vast te leggen op al onze mediaplatformen. Binnen onze vereniging zijn wij druk bezig om communicatie en media tot een hoger niveau te brengen om zo onze leden en toekomstige leden nog enthousiaster te maken over SCOUTING! De communicatie commissie bestaat dan ook uit 7 mensen!

Het jaar 2018 ligt alweer weken achter ons en 2019 zijn we weer met veel enthousiasme gestart. 2019 wordt een mooi jaar voor onze vereniging. Natuurlijk met al onze traditionele vaste activiteiten en gave programma's.

Ook dit jaar gaan we weer verder met het "vriend van CunMar" concept. Als vriend

van CunMar ontvang je naast 't Proatje en onze nieuwsbrieven een uitnodiging voor een groot aantal gezamenlijke activiteiten. Op deze manier proberen we meer mensen actief te betrekken bij onze vereniging en is het voor (oud) leden, ouders en geïnteresseerden een leuke laagdrempelige manier om op de hoogte te blijven van onze scouting. Inschrijven als vriend kan via onze site www.cunmar.nl

Tot slot wensen wij iedereen veel leesplezier en tot ziens bij één van onze vele activiteiten!

Met vriendelijke groet,
De Communicatie commissie,
Scouting Cunera-St. Marcellinus



Kip, klei en cola tijdens het Moeder-Zoon Weekend

Op 17 en 18 november 2018 gingen Kaj en ik op kamp en wel op 'Moeder-Zoon Weekend'. We hadden allebei vooraf zo onze eigen gedachten en vragen daarover: wat voor een (stoere?, leuke?) dingen kunnen of moeten moeders nu doen met verkenners? Kan dat wel wat worden? Is dat wel leuk?

Maar dat we samen hele leuke, stoere dingen konden doen werd ons al snel duidelijk! Na een kort kennismakingsspel werden we meteen aan het werk gezet. We moesten voorbereidingen treffen voor het eten van die avond: De patrouilles, elk bestaande uit ongeveer 4 moeders en 4 verkenners moesten een eigen keuken bouwen en een eigen oven graven. Kaj vond dat de verkenners best tevreden konden zijn over de knoop-, graaf- en 'paalvasthoud'-kunsten van de moeders. Al snel stond er een mooi 'aanrecht' van houten palen met een zeil eroverheen en was de oven met zelf gegraven luchtgat en

rondom afgewerkt met grasplaggen, klaar voor gebruik.

Tijd voor ontspanning, tijd voor een spel! Een 'WhatsApp-kwartet'.

De patrouilles gingen op de fiets op zoek naar de meest uiteenlopende kwartetopdrachten. Van 4 verschillende trekkers tot taxibussen, van kippen tot paraplu's, van speeltuinen tot zwarte pieten, het werd een spannende en hilarische race tegen de klok. Wie haalt als eerste dat kwartet van 4 foto's van verschillende Wc-potten binnen?.... Ja!!Wij!!!lollig!

Al om 16.00 uur moest er begonnen worden met het bereiden van de maaltijd. We kregen van de leiding wat uitleg over het menu: 'Het Kip-Klei-Cola Menu'gatver.....klink t smerig.

We moesten drie soorten kip maken, de één in de oven, de ander in het vuur en de laatste in de pan.





De oven-kip moest worden gevuld met twee limoen helften met boter. Vervolgens moest zij tweeënhalf uur in de oven heel charmant op een blikje met cola zitten. De vuur-kip werd helemaal ingepakt in koolbladeren en kreeg een jas van klei. Wat jammer dat de klei in het vuur barste! Maar de moeders waren niet voor één gat te vangen, met een beetje aluminiumfolie redden zij de kip. De laatste kip stoofde met aardappels in een liter cola bijna de pan uit op het Zweedse vuur. Maar wat was het allemaal lekker!!! Wat een verrassend menu!!

Een dropping maakte het weekend compleet. De verkenners gingen voor de snelste tijd, de moeders deden het wat rustiger aan met een hapje, een drankje en een gezellig samenzijn bij Pelle's in Deurningen.

Kaj en Harriët MarkusNa een korte nacht(rust?) en een heerlijk stevig (scouting)ontbijt buiten met eieren en spek, werd het tijd om het kampement weer af te breken. Met een handelsspel, waarin we nog flink moesten rennen, sloten we dit geweldige kamp af.

Drie koningen tocht

Zondag zes januari was het weer zo ver. Vanaf 05:30 vertrokken de eerste groepen, om achter hun ster aan te lopen.

De eerste zondag van het nieuwe jaar komen de leden van scouting Cunera St. Marcellinus bij elkaar, nog voor het opkomen van de zon.

Tijdens de tocht loopt de 'ster' voor op. De bedoeling is, dat de groep deze volgt. Dit kan over het pad, door een weiland maar ook door slotjes, het bos en misschien zelfs de duiker. Zodra het licht is, en iedereen weer op de blokhut gearriveerd is wacht ze daar wat te eten en iets warmes te drinken. Na dit hapje en drankje zoekt iedereen de warmte van het bed op, en halen ze de verloren uurtjes slaap in.





Processierups krijgt het moeilijk!

De eikenprocessierups krijgt het niet makkelijk komend voorjaar. Dat hopen we tenminste. Inmiddels hangen er bijna 50 vogelhuisjes op ons terrein aan 't Bartelinkslaantje die hopelijk door mezen bewoond gaan worden. Omdat ze er nu al hangen, kunnen de meesjes alvast hun favoriete plekje uitzoeken. Nu maar hopen dat de rupsen smakelijk genoeg zijn.

Ook veel bezoekers van Kerst Met CunMar hebben nu een vogelhuisje in hun tuin hangen. Tijdens de kerstmarkt zijn er namelijk maar liefst 35 verkocht!

We hopen in een paar jaar van de Eikenprocessierups verlost te zijn. Voor meer info zie <https://www.cunmar.nl/funda>

