

Scouting Cunera-St. Marcellinus

't Proatje



Hoi

Inmiddels heeft het overvliegen plaatsgevonden en daarmee is het nieuwe scoutingjaar officieel ingeluid. De zomervakantie is dus voorbij en daarmee ook alle zomerkampen. Gezien alle berichten op de Social Media en verhalen die ons toegestuurd zijn, heeft iedereen zich weer kostelijk vermaakt. Zo hebben de Welpen Vrijdag en de Scouts Meisjes & - Jongens ons een mooi verhaal toegestuurd met bijbehorende plaatjes.

Wij hopen dat iedereen aankomend scoutingjaar weer geweldige activiteiten onderneemt!

Met vriendelijke groet,

De Communicatiecommissie
Scouting Cunera-St. Marcellinus



Zomerkamp Welpen Vrijdag

De welpen Vrijdag moesten zondag 14 juli verzamelen op de blokhut. Vanaf hier begon onze tocht naar het oh zo mooie Haaksbergen. Wij hadden als thema superhelden. Na alle pauzes kwamen we aan op onze locatie. Na heel wat rondkijken, gingen we toch maar lekker spelen. Toen we uitgespeeld waren, gingen we onze bedden opmaken en hebben we lekker pasta gegeten. Na het eten lag er ineens een brief van de burgemeester op het terrein van dat wij hem moesten helpen om alle schurken te verslaan en dat wij superhelden moesten worden. Nou dat was best wel spannend! Eenmaal gepraat te hebben over de brief heeft de leiding lekker een vuurtje aangestoken en kregen we wat lekkers en moesten we naar bed toe.

De volgende dag zijn wij met de auto van Rama en Akela naar het hof van Eckbergen toegegaan. Dit was een hele leuke en mooie indoorspeeltuin waar wij ons binnen en buiten super erg hebben vermaakt. Op de terug weg was iedereen helemaal gesloopt van de super mooie dag. 's Avonds bij het kampvuur gezeten en hebben we weerwolven gedaan. Ook deze avond kregen we weer een brief van de burgemeester, van dat er schurken gevangen waren, maar wij toch nog op moesten letten. En omdat de schurken gevangen waren kregen we ook een puzzelstuk, hiermee konden we de laatste dag Batman zien.

Na een goed ontbijt op de volgende dag zijn wij naar de stad toe gefietst en hebben we daar het theezakjes ruilspel gedaan. Hier hebben we hele leuke cadeautjes aan overgehouden. Toen alles geruild was kregen de kinderen nog geld om zelf even de stad in te gaan en leuk speelgoed/snoep te halen. In de stad had de burgemeester op een fiets van één van de jongens nog een puzzelstuk neergelegd, deze is meegenomen. Terug op de blokhut hebben we gegeten en gespeeld. In de avond kregen we een brief van de burgemeester dat de schurken door hebben dat wij de puzzelstukken verzamelen en dat we goed op de puzzelstukken moeten letten. Na het lezen van de brief hebben we de puzzelstukken goed in de gaten gehouden.

De volgende ochtend gingen we rond 10 uur naar het zwembad. In het bad stond een groot opblaasspringkussen en hebben wij ons vermaakt bij de glijbaan. Na het zwemmen gingen we terug naar de blokhut. Toen wij op de blokhut terug kwamen en naar binnen wouden gaan, zagen we dat alle puzzelstukken gestolen waren door de schurken en hadden we helemaal niks meer. De burgemeester wist dat dit was gebeurd, dus had een boze brief gestuurd. Na dit bericht schrokken we allemaal en gingen we ervoor zorgen dat we ze terug krijgen. Even later bij het kampvuur is het bij iedereen wat gezakt en zijn we naar bed gegaan.



Zomerkamp Welpen Vrijdag

Toen we de volgende ochtend wakker werden lag er een puzzelstukje met een brief bij de poort dit had de burgemeester naar ons toe gestuurd. In de middag gingen we lekker naar het bos toe daar gingen we een middagje spelen. We hebben er levend stratego gespeeld. Omdat we dit zo leuk vonden en hier zo fanatiek in waren hebben we niet gemerkt dat de burgemeester allemaal puzzelstukjes in het bos heeft verstopt. Toen een welp bij ons kwam om zijn kaartje in te leveren vond hij het puzzelstukje en wilde niemand meer spelen maar wou iedereen puzzelstukken gaan zoeken. Na wat gedronken te hebben zijn we puzzelstukjes gaan zoeken en ja hoor we hebben alle stukjes terug gevonden in het bos. Toen we weg wouden gaan kwam de burgermeester nog even langs en hij was blij dat wij alles gevonden hadden. Toen we weer bij de blokhut waren hebben we de puzzel in elkaar gezet is de barbecue aangestoken en hebben we lekker gegeten.

Na het eten hebben we een kampvuur gemaakt en hebben we de puzzelstukken op een statief gezet en hebben we het de lucht ingeschoten en zo hebben we Batman opgeroepen. Die vloog met andere vleermuizen boven ons in de lucht. Nadat iedereen Batman heeft gezien zijn we gaan slapen.

De volgende ochtend hebben we alles opgeruimd en zijn we terug gefietst naar de blokhut. Op de blokhut kregen we nog een heel mooi kampaandenken van de burgermeester. Wij als welpen hebben een super mooi kamp gehad. We kijken al uit naar volgend jaar.



Zomerkamp Scouts Meisjes & - Jongens

Op zaterdag 20 juli werd er uiteraard verzameld bij de Onze Lieve Vrouwekerk. Na het maken van de groepsfoto, werden we opgeschrikt door een harde knal gevolgd door drie gemaskerde mannen met lichtfakkels. Zij kwamen de jongens en meisjes vertellen in welke patrouille ze zouden zitten. Na een dikke knuffel met de ouders vertrokken we per fiets naar de kamplocatie in Vilsteren. In verband met het slechte weer hebben we meteen na aankomst de grote tent opgezet en niet veel later kwam er een grote regenbui.

Zondag hebben we gezwommen in het openluchtbad Ommen. In de avond werd er door de jongens en meisjes een heuse Valentijnsmaaltijd gekookt, hierdoor bleef het nog lang erg gezellig...

De maandag begon met een sporttoernooi en in de middag werd Ommen opgezocht om inkopen te doen voor het avondeten en om voor zichzelf wat leuks te halen.

Op dinsdagochtend vertrokken alle patrouilles voor de hike. Omdat het erg warm zou worden, is de eerste groep al om 8 uur vertrokken. De pauzepost was gelegen aan de Beneden Regge rivier. Middels een roeiboot moest de overkant van de rivier bereikt worden om de postkaart in te tekenen. Door het warme weer sprong iedereen spontaan in de rivier om af te koelen.

De dag erna is er in verband met het warme weer de verkoeling aan het water

opgezocht. Na het zwemmen stond ons een heuse kookwedstrijd te wachten. Terwijl twee zeer professionele chef-koks een twee gangenmenu kookten, hadden de kinderen tijd om notities te maken. Daarna waren de patrouilles aan de beurt en werden zij beoordeeld op 5 punten: smaak, hygiëne, teamwork, tijd en presentatie. De aanwezige jury werd die avond positief verrast door het lekkere eten!

Op de donderdag is de activiteit altijd een verrassing. Uiteindelijk zijn we op de Regge gaan kanoën. En je raad het al, na 50 meter lag de eerste kano al ondersteboven in het water. Vrijdag was opruimdag. Al vroeg werd begonnen met het afbreken van de kamperreinen. Gelukkig waren we op tijd klaar en is er besloten om afkoeling te zoeken aan het water.

Na de gezamenlijke BBQ was het tijd voor het nachtspel. Op de heide en in het bos lagen circa 200 glowsticks verstopt. De patrouilles konden op basis van dezelfde kleuren punten verdienen. Uiteraard liep er leiding rond met zaklampen om dit te "voorkomen". Diezelfde avond hebben de Scouts besloten om deze glowlights bij de leiding op het kamperrein te gooien. Waarvoor dank!

Tijdens de terugweg hebben we traditioneel nog een frietje gegeten. Op de blokhut is de winnaar bekend gemaakt en het kamp afgesloten.

